

Kinderboekenweek

Van 4 t/m 15 oktober vindt de landelijke Kinderboekenweek plaats.

Wij, als school, hebben gekozen om het thema te gaan volgen van de Christelijke Kinderboekenmaand:

Bibbers in je buik.

Motto: 'Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je'.

Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng? Of heb je pijn in je buik als je naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat je op school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel en je voelt bibbers in je buik. Gelukkig is er iemand die altijd bij je is en dat is God. Er staat bijna vierhonderd keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn.

De Kinderboekenweek is bij uitstek de geschikte periode om met uw kind naar de boekhandel te gaan om een mooi nieuw boek te kopen.

Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand worden er drie actieboeken uitgegeven die passen bij het thema. Het prentenboek voor de onderbouw wordt gemaakt door Linda Bikker. Judith van Helden is de auteur van het actieboek voor de middenbouw en Ineke Kraijo schrijft het actieboek voor de bovenbouw. Het prentenboek is tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand voor € 5,95 verkrijgbaar en de actieboeken voor de midden- en bovenbouw elk voor € 4,95.

Ook in de klassen krijgen bibbers in je buik veel aandacht.

De resultaten kunt u bewonderen tijdens de inlooplunch (hierover kunt u meer lezen in de bijgeleverde brief).

Wij willen de Kinderboekenweek ludiek beginnen. Daarom mogen de kinderen woensdag 4 oktober verkleed als eng beest naar school komen. De kinderen moeten uiterlijk om 8:25 uur op school zijn, want anders missen ze de opening.



Schoolfiets

Heeft u nog een redelijk goede damesfiets staan die u niet meer gebruikt? Wij zouden als school graag nog een schoolfiets willen hebben voor de fietstocht naar het zwembad, technieklessen, Voortgezet Onderwijs-voorlichting etc. We zouden er erg blij mee zijn!!



Kanjertraining

De startweken van de Kanjertraining hebben we alweer achter de rug. De startweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen ouders en school en daarom willen we u als ouder zoveel mogelijk informeren over wat er op de verschillende momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op school.

Onderdelen van de startweek:

- De Smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar/de komende periode. De poster krijgt een plek in de klas/ school zodat de kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.
- Er wordt een oefening gedaan die heet "motor en benzinepomp". De kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.
- De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of de petten. En kunnen in verschillende situaties de petten uitspelen en herkennen. De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de 'Kanjerafspraken' en spreken we de 'Kanjer taal'. Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de verschillende onderdelen. De onderdelen die aan bod komen zijn opgedeeld in leskernen. Deze leskernen zullen de komende weken via de nieuwsbrief met u gedeeld worden zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen op school en zo kunt u hier eventueel thuis op aan sluiten.

Feestelijke afsluiting Kinderboekenweek: gezamenlijke lunch



Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaan we donderdag 12 oktober met alle leerlingen en ouders lunchen als feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek.

Dit vergt natuurlijk de nodige voorbereidingen.

We willen u, als ouders, dan ook vragen om hieraan mee te werken.

Om een zo gevarieerd mogelijke lunch samen te stellen hebben wij bedacht dit in de vorm van een American party te gieten. Dit houdt in dat we van de kinderen en ouders vragen om iets klaar te maken en dat mee te nemen naar school. Dit hoeven geen culinaire hoogstandjes te zijn maar wel graag gezond en voedzaam. Denkt u bijv. aan salades, sandwiches, groentetaart of pannenkoekrolletjes met appelstroop. U kunt vast samen met uw kind(eren) nog wel meer verzinnen. Het mag er ook best een beetje spannend uitzien.

Denk ook niet gelijk aan grote hoeveelheden. Als iedereen iets meeneemt dan hebben we al gauw genoeg.

Voor de kinderen met allergieën en diëten is het fijn als ze weten wat er in een gerecht verwerkt is. Wilt u bij het gerecht een kaartje maken waarop de ingrediënten vermeld staan?

Al dit lekkers gaan we dan op twee plaatsen in de school uitstellen zodat het een heerlijk lopend buffet wordt.

We starten de lunch om 12.15 uur. Om 13.00 uur gaan alle kinderen naar het plein om nog even te kunnen spelen. De kinderen gaan daarna weer naar hun eigen klas.

We stellen het op prijs als iedereen zelf voor een bordje, beker en bestek zorgt, graag voorzien van naam. Zo kunnen we voorkomen dat er na de lunch een grote afvalberg achterblijft.

De kinderen zijn 's middags gewoon om 15.30 uur vrij.

Wij vragen u om het onderstaand strookje in te vullen en dat uiterlijk woensdag 4 oktober weer in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet,
De leescommissie

.....

Wij, fam.zijn donderdag 12 oktober aanwezig met volwassenen
en kinderen.

Wij kunnen wel/niet iets klaarmaken voor de lunch.

Wij maken

voor ongeveer personen.