

Fruitlevering week 50 (12 dec t/m 16 dec)

1. Waspeen
2. Appel
3. Mandarijn



Kerstviering

Vandaag hebben de oudste kinderen een uitnodiging voor het Kerstfeest voor u meegenomen. De kleuters krijgen deze maandag mee. Hierin kunt u vinden dat wij een collecte houden voor de stichting 'Het vergeten kind'. Hieronder informatie over deze stichting.

Guusje Nederhorst werd bekend door haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden en later als zangeres in de meidengroep Linda, Roos & Jessica. Ze was een zorgzame jonge vrouw die gek was op kinderen en dieren. Guusjes liefde voor kinderen en dieren vormde de basis van Woezel en Pip, de liefste hondjes van de hele wereld die allerlei avonturen beleven in de Tovertuin. Het vertelt alles over wat voor persoon ze was. Liefdevol, warm en puur. Guusje stierf in 2004 op de jonge leeftijd van 34 jaar. Ter nagedachtenis aan zijn vrouw richt Dinand Woesthoff (leadzanger Kane) in 2007 de Guusje Nederhorst Foundation op. Guusje kon slecht tegen onrecht tegen kinderen. Het liefst wilde ze alle hulpbehoevende kinderen een hand toereiken. Een thuis geven. Haar wens was om kinderen die een moeilijke kindertijd doormaken weer te laten lachen en stralen. Guusje heeft haar wens niet meer zelf kunnen waarmaken. Vanuit de Guusje Nederhorst Foundation werd gestart om haar Tovertuinen te brengen naar kinderen die niet het geluk hebben om in een stabiele gezinssituatie op te groeien. De stichting kiest er in 2009 voor zich volledig in te zetten voor kinderen in Nederland die door verschillende problematieken niet thuis kunnen opgroeien en moeten verblijven in sobere opvangcentra met geen tot minimale speelvoorzieningen. Omdat deze kinderen in opvangcentra door het hele land verblijven, soms op geheime locaties om hun veiligheid te garanderen, hoor je ze niet en zie je ze niet. Juist daarom wordt deze groep kinderen zo makkelijk vergeten. In goed overleg met de 'founding father' Dinand Woesthoff wordt besloten om vanaf 2014 verder te gaan onder de naam 'Stichting Het Vergeten Kind' om zo al in de naamgeving al te onderstrepen voor welke kinderen we ons inzetten. Een grote groep kwetsbare kinderen in opvangcentra. Soms dichterbij dan je denkt, in een opvang met een geheim adres. Zonder dat je het weet. Deze kinderen zien we niet en horen we niet. En daarom is het zo makkelijk om ze te vergeten. Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat ze niet langer vergeten worden... Het Vergeten Kind zal met trots Guusjes gedachtegoed en creaties Woezel en Pip blijven gebruiken in de activiteiten voor jonge kinderen. En elk jaar herinneren we Guusje door op haar verjaardag een groots landelijk kinderevenement - slotfeest Week van het Vergeten Kind - te organiseren waar kinderen uit opvangcentra een heerlijke dag op een speellocatie beleven.

Sinterklaas

Maandag 5 december was het eindelijk zover.!

Vol verwachting stonden kinderen en ouders in de vrieskou op Sinterklaas te wachten. Na het zingen van een aantal Sinterklaas liedjes kwam hij plots het schoolplein oprijden in een bus van bakker Geert Prins. De drie pieten hadden zich verstopt achter in de bakkers bus om daar, volgens mij, van de taart en pepernoten te snoepen.

Sinterklaas en zijn pieten werden door de leerlingen onthaald met een vooraf ingestudeerd welkomstlied. De Sint vertelde dat hij het lied erg leuk vond, vooral het dansje dat erbij hoorde.

De Sint heeft alle groepen bezocht en daar cadeautjes achtergelaten.

Groep 5, 6, 7 en 8 hebben voor elkaar een cadeautje verpakt in een surprise. Ik heb gezien dat er veel mooie en originele surprises zijn gemaakt. Een aantal cadeautjes had zowaar ook nog een gedicht die door de leerling zelf zijn geschreven of met een beetje hulp.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest.

Nieuws uit groep 1 en 2

Welkom

Groep 1 heeft er bijna weer een leerling bij! Meike Hietkamp komt wennen op 15 en 19 december. Na de kerstvakantie komt ze elke dag bij ons op school. Wij wensen haar een fijne tijd bij ons op school.

Sinterklaas

Wat hebben wij op 5 december een mooi Sinterklaas feest gevierd! We schrokken wel even toen de bus van bakker Prins het plein op reed met Sinterklaas en 3 pieten erin! Het sinterklaascircuit was weer een succes. In groepjes kwamen de kinderen bij Sinterklaas. Hij had zo aandacht voor ieder kind. Fijn dat er weer zo veel ouders mee hebben geholpen. Dank daarvoor!



Thema

We werken nu over de kerst. De school is weer helemaal in de kerstsfeer gebracht. De kerstlichtjes branden en we zingen kerstliederen.

Zoals u misschien gezien hebt vinden we het erg belangrijk om de kinderen te laten spelen in verschillende hoeken. Op de gang hebben we een bouwhoek waar de kinderen van blokken een stal of kerstboom kunnen maken. Ook hebben we een kaartenhoek en een verteltafel gemaakt. Voor de verteltafel hebben we nog verschillende kerstfiguren nodig. Wie kan ons helpen aan de wijzen en de herders?

Cijfers en letters

We leren de komende weken het cijfer 6. Ook leren we de letter k.

Uw kind mag weer materiaal meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.

Belangrijke data

22 december: kerstviering

Nieuws uit groep 5/6

Dinsdagmiddag krijgen wij op de Winkler Prins een techniekles. De techniekles begint om 13.00 uur. Dit betekent dat wij om 12.45 uur richting de WP gaan. De kinderen zullen overblijven bij juf Margriet.

Het rooster voor de spreekbeurten is veranderd. De kinderen die nog moeten, weten op welke datum ze hun spreekbeurt hebben. Mocht dit nog niet duidelijk zijn hebben wij de lijst in het klaslokaal hangen.

Sinterklaas is bij ons afgelopen maandag geweest. De kinderen hebben prachtige surprises gemaakt en gekregen. In het boek van Sinterklaas stond dat wij in de klas veel 'Just dance' doen en dat we dit erg leuk vinden. Wij hebben voor Sinterklaas ook 'Just dance' uitgevoerd. Het was super leuk dat de pieten ook meededen. De pieten en Sinterklaas kennen ook de 'dab', deze deden ze dan ook op het juiste moment. De pieten hebben gelukkig ook nog met pepernoten gestrooid.

Nieuws van de peuters

We kunnen terugkijken op een erg gezellig Sinterklaasfeest. Samen met de kleuters hebben we dat maandag gevierd tijdens een spelletjescircuit. In kleine groepjes, begeleid door moeders, gingen we op bezoek bij de Sint in groep 2. Bijna alle peuters wilden wel even bij de Sint op schoot en voerden een gesprekje met hem. Helaas waren er die dag 5 peuters ziek... De Sint had gelukkig wel voor iedereen een cadeau meegenomen.



Deze week hebben we in de klas samen de kerstboom neergezet en versierd. Ook zijn we kerstliedjes aan het leren en kerstknutsels aan het maken. We zijn ook van plan om kerstbakjes te gaan maken. We merken dat de griep flink rondgaat en wensen iedereen die ziek is van harte beterschap!

Juf Clara en juf Jeannette

Nieuws uit groep 3

Sinterklaas is weg en de kerst komt er aan! De klas is in kerstsfeer en we zijn druk aan het oefenen met liedjes voor de kerstviering in de kerk.

Als klas zullen wij onderstaand couplet zingen uit het Nieuwe Liedboek nummer 464:

“Een engel spreekt een priester aan.
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan,
wordt hij een sprakeloze man.”

We zullen ook “Stille nacht”, “Komt allen tezamen”, “Midden in de winternacht” en “Vrolijk kerstfeest iedereen” zingen in de kerk. Deze liedjes zijn allemaal terug te vinden op YouTube. Misschien kunt u dit thuis met uw kind oefenen.

Inmiddels kunnen de kinderen al een aardig woordje lezen. Na de kerstvakantie gaan we op donderdagmiddag dan ook starten met de voorleesstoel. Per keer mogen er dan twee kinderen een klein verhaaltje uit hun lievelingsboek voorlezen aan de klas. Meer informatie en het rooster ontvangt u van mij via de mail. Verder ben ik blij om te horen dat veel kinderen goed oefenen op Gynzy. Het is belangrijk om, vooral de taken die ik op geef, te blijven doen. Mocht u het wachtwoord van uw kind kwijt zijn dan kunt u mij dat altijd mailen. Ik zorg dat u het dan weer krijgt.