

Nieuwsbrief

Zoals u in de vorige mail hebt kunnen lezen, is deze nieuwsbrief gevuld met informatie en nieuws uit de groepen. Volgende week ontvangt u weer een mail vanuit de school.

Luizencontrole

Aankomende donderdag 15 september zal er weer een luizencontrole gehouden worden.

Nieuws uit de peutergroep.

Na de vakantie begonnen we met 10 peuters die er ook voor de vakantie al waren. In de eerste week mochten we drie nieuwe peuters welkom heten: Hannah, Lars en Jace. We hopen dat jullie je heel gauw bij ons thuis voelen. We hebben de eerste dagen lekker veel gespeeld en ook prachtige vlinders geschilderd. Ook hebben we de verjaardagen van Soraya en Lyenne gevierd.

Dinsdag zijn 4 peuters met hun moeders naar de bibliotheek in VanBeresteyn geweest. Daar las Bas Muijs, bekend van tv, voor uit Woezel en Pip. Ook werden er liedjes gezongen en spelletjes gedaan. Het was erg leuk!

Donderdag is Beau geopereerd aan z'n keel- en neusamandelen. De operatie is goed gegaan en we wensen hem een spoedig herstel!

Een hartelijke groet van juf Clara en juf Jeannette



Nieuws uit groep 4

Terwijl het zonnetje ons nog een heerlijk zomers gevoel geeft, is het schooljaar in groep 4 weer fris en fruitig begonnen! De kinderen doen goed hun best want in groep 4 is het hard werken. We zijn alweer druk bezig met taal, spelling en rekenen. Wat wij allemaal doen kunt u vinden in de weektaak op onze website. In plaats van twee juffen, hebben we drie juffen in de klas! Juf Angelina is er op de maandag en de dinsdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn juf Corien en juf Lisanne op school. Op 13 september zullen we elkaar zien tijdens de oudergesprekken. Het rooster hiervoor kunt u vinden op de website. Tot slot hebben we nog een feestelijke mededeling. Juf Corien is jarig op 15 september en viert dit donderdagmiddag 15 september met de kinderen in de klas.



Nieuws uit groep 5 en 6

Groep 5 heeft het afgelopen woensdag bij aardrijkskunde gehad over verschillende soorten aanzichten. Noa en Cathalina hebben een bovenaanzicht gemaakt van een eiland dat ligt bij Kroatië. Via de luchtfoto is de eigenaar er achter gekomen dat het eiland een vorm van een hart heeft.



Bovenaanzicht van het boek.



Bovenaanzicht gemaakt door Noa en Cathalina.

In groep 6 hebben we afgelopen donderdag een verhaal geschreven. Dit verhaal moest gaan over een school op een andere planeet. In het verhaal zitten zelfverzonnen woorden, kunt u ze vinden?

Als je op de planeet gelim naar school gaat, moet je erg hard werken. Gile is erg saai net als bloepelary en kle. Alleen hestorika is leuk, maar dat doe doe je heel weinig. Ook zijn de sperken zijn streng. Dit is een vertaling van een leerling: De sperk zie dat we

gile gingen doen. Ik weet dat niet leuk en ruip iets te hard gile? ahweer, ik haat gile! Toen moest ik naar de blabberten hij werd boos! Ik moest van hem voor hem ik mag niet schreeuwendoor de pijp en ik moet dit verstaag maken

Het verhaal van Marieke.

Er was eens een planeet per die hote hote pale. Enj. En daar was ook een school die hote de palistee. Maar op jeeg die school was er maar 1. bla! met Met een doel, doentjak ruimte lord. En met hore ruimte lord! En de Dejele (doreg) doel doentjak word het een leuke school en ja de kinsten ook! -also se tabbit ook!

Maar op een dag kwam er een nieuwe leerling. En die het hote jock! Hijje word het een leuke school. Maar op een dag was je Jock bracht wech weg! Dit Jockman was, vroeg zich af: waar is Jock? Maar op een dag was je Jock weer terug! Jockman is het prij eig bij!

Het verhaal van Thomas.

Nieuws uit groep 1 en 2

Welkom

De eerste schoolweken zitten er weer op. Het was wel weer even wennen: nieuwe klas, nieuwe juf, nieuwe vriendjes, weer op tijd naar school, fijn om met elkaar weer aan de slag te gaan. In de klassen zijn we bezig geweest met groepsvorming. Complimenten geven aan elkaar stond daarbij centraal. In de klas hebben we allemaal opdrachten rondom de groepsregels gedaan. Wat goed om te zien dat de kinderen dit goed oppakken. Het zijn weer twee gezellige kleutergroepen geworden. Groep 1 / 2 heeft 20 kinderen en groep 1 nu nog 12 kinderen, daar komen in de loop van dit jaar de nieuwe kinderen bij.

Thema

We zijn deze week met ons nieuwe thema "De zee" begonnen. Aan de hand van de boeken van 'De mooiste vis van de zee' werken en praten we over dit onderwerp. Er zijn al mooie vissen en zeesterren gemaakt. Ook hebben de kinderen heerlijk in de zandtafel een zee met strand gemaakt. We schrijven en stempelen woorden die met dit thema te maken hebben. Op het digibord hebben we veel vissen bekeken. We hebben ze geteld en goed gekeken hoe ze eruit zien. Er waren verschillende kinderen naar de zee geweest en konden hier goed over vertellen.

Cijfers en letters

We leren de komende weken het cijfer 0 en 1. Ook leren we de letter z en ee. Uw kind mag weer materiaal meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.

Gesprekken

Op 13 en 15 september zijn de 15 minutengesprekken. De ouders van de nieuwe leerlingen hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Natuurlijk kunt u altijd na schooltijd even bij de leerkracht komen voor een gesprek. Vorige week heeft uw kind een vragenformulier meegekregen. Van veel ouders hebben wij dit al terug ontvangen. Als u het formulier nog niet hebt ingeleverd, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen?

Hulpouders in de groepen

Wij zijn weer op zoek naar ouders die kunnen helpen in de groepen.

Wilt u aangeven bij de leerkracht als u kunt helpen met verjaardag hoedjes- en/of raamschilderingen kunt maken? Of misschien wilt u wel computerouder worden? Als er meer ouders zijn dan kunnen we de belasting verdelen.

De leerkrachten kunnen u er alles over vertellen.

In beide kleutergroepen zijn al ouders ijverig aan het werk geweest.

Er zijn al weer mooie feesthoeden gemaakt en Regenboog, de mooiste vis van de zee zwemt al op de ramen. Beste moeders, bedankt hiervoor.

Nieuws uit groep 3

Wist u dat:

- *Wij een klassenvriendenboekje hebben en dat iedereen daarin mag schrijven;*
- *Wij voor de Kinderboekenweek opa's en oma's nodig hebben die ons voor willen lezen of willen knutselen met ons en dat u dat aan de juf door mag geven;*
- *De kinderen gratis lid mogen worden van de bibliotheek en dat het belangrijk is om elke dag thuis met uw kind te lezen;*
- *Juf Debbie zaterdag jarig is en dit de laatste vrijdag voor de herfstvakantie met de klas gaat vieren;*
- *Ik, maan, roos en vis de woordjes zijn die we al geleerd hebben en daarbij horend de letters i, m, r en v;*
- *Wij elke maan- en woensdag gymmen en daarom op die dagen onze gymkleden niet moeten vergeten mee te nemen naar school;*
- *De kinderen elke week een nieuw maatje krijgen om mee samen te werken.*
- *Er al veel kinderen zijn die het eerste leesdiploma van Veilig Leren Lezen gehaald hebben;*
- *Juf ontzettend trots is op onze klas, omdat we al heel goed stil zelfstandig kunnen werken!*