

Kind op maandag

Week 02 ■ 09/01 - 13/01 **Hij is bijzonder** *Lucas 2: 21-52*

Op de achtste dag na zijn geboorte krijgt Jezus zijn naam. Het is de naam die de engel genoemd heeft. 'God redt' betekent het. Al snel blijkt dat Jezus een bijzonder kind is. Simeon en Hanna herkennen hem als de Messias die komen zou. Als twaalfjarige voelt Jezus zich thuis in de tempel, waar hij in gesprek is met de leraren.

Week 03 ■ 16/01 - 20/01 **Het begint** *Lucas 3: 1-18 + 21-22, 4:14-21*

Lang geleden vertelde Jesaja al dat er een nieuwe tijd zou aanbreken. Die tijd begint nu. Johannes de Doper vertelt de mensen dat ze een nieuw begin kunnen maken. In de synagoge van Nazaret vertelt Jezus dat de woorden van Jesaja in vervulling gaan.

Jarigen

12 januari	Marieke Venema (10 jaar) - groep 6
15 januari	Cathalina Zantingh (9 jaar) - groep 5
17 januari	Sterre Veen (5 jaar) - groep 1/2
21 januari	Bjorn Commandeur (5 jaar) - groep 1/2

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!



Fruitlevering week 2 (9 jan t/m 13 jan)

1. Appel
2. Sinaasappel
3. Mandarijn



De kerstviering

Wat een prachtige Kerstviering hebben we met elkaar gehad! Er was een prettige, warme sfeer en de kinderen hebben met plezier mee gedaan en gezongen. We zijn erg blij dat we met zoveel kinderen en (groot)ouders dit feest van de geboorte van Jezus mochten meemaken. En we zijn erg trots op onze leerlingen die zo goed hebben gezongen, gespeeld of gesproken hebben.

Collecte Het vergeten kind

De collecte tijdens de kerstviering voor Het vergeten kind heeft € 135,89 opgebracht. Heel erg bedankt voor uw bijdrage hierin!

De speculaasactie

De speculaasactie heeft het fantastische bedrag opgeleverd van € 900,30! Dit bedrag gaan we gebruiken voor het 'oppimpen' van het plein. Hier hoort u uiteraard meer over. Hartelijk dank aan de ouderraad voor de ondersteuning en aan Inez Harms, moeder van Sterre, Marit en Thomas voor de organisatie van de actie!

CITO-toetsen

In de maand januari starten de CITO-toetsen weer. We willen u vragen om deze weken voor zover dat kan de kinderen een goede nachtrust mee te geven zodat ze goed uitgerust aan het werk kunnen. Ook zou het fijn zijn wanneer bezoeken aan (tand)artsen op vrije (woensdag)middagen gepland worden zodat de kinderen aanwezig zijn bij de toetsen.

Juf Corien naar groep 5/6

Vanaf dinsdag 10 januari zal juf Corien werkzaam zijn als onderwijsassistent in groep 5/6. Zij zal elke dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend assisteren in de klas.

Dit betekent dat haar werkzaamheden in groep 4 eindigen. Op vrijdag 13 januari komt juf Corien nog even in de klas om afscheid te nemen van de kinderen.

Statiegeldflessen sparen

Na de vakantie gaan we weer zoveel mogelijk Statiegeldflessen inzamelen. We verzamelen tot en met 20 januari.

Bij de ingangen van de school staan dan groene zakken, waar u de flessen in kunt deponeren. De opbrengst gaat weer naar ons adoptiekind, Cyrie Magbudhi uit de Filippijnen. Helpt u ook mee? We zien uw statiegeldflessen graag tegemoet! Hartelijke groet, de ouderraad



Scholing van het team

De komende weken staan een aantal momenten gepland waarin er een gezamenlijke scholing voor het team is. Zo zal de bovenbouw een woensdagmiddag scholing volgen op het gebied van combinatiegroepen, heeft het team op een woensdagmiddag scholing op het gebied van spelling en hebben we op dinsdag 14 februari een studiedag over de Kanjertraining. Op deze dag (dinsdag 14 februari) zijn de kinderen dan ook vrij.

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)

Mijn ouders zijn gescheiden. En ik dan?

Je ouders blijven altijd je ouders. Maar als ze gescheiden zijn, is het misschien wel wat moeilijker om daarmee om te gaan.

Vaak heb je vragen en dingen die in je hoofd blijven zitten zoals:

Moet ik verhuizen?

Ik wil niet kiezen!

Hoe gaat het met mijn broer en zus?

Ik wil dat het geruzie stopt!

Die nieuwe vriend of vriendin van papa of mama...

Ik ben boos, bang, verdrietig.

Hoe moet het nu verder?

Wie helpt mij?

Misschien snap je iets niet of ben je boos op je ouders. Misschien voel je je verdrietig over de scheiding en alles wat daarna veranderde. Het kan zijn dat het eigenlijk allemaal best meevalt en weer redelijk of goed gaat behalve.... Misschien kan je er al best goed mee omgaan en heb je tips voor andere kinderen?

Bij KIES ben je aantal keer samen met anderen die hetzelfde meemaken als jij .

Acht keer kom je samen met andere kinderen die ook gescheiden ouders hebben en twee begeleiders die daar speciaal voor getraind zijn. Samen gaan we aan de slag!

Bij KIES gaat het er even om hoe alles voor jou is als je ouders gescheiden zijn en hoe jij er mee om kunt gaan. Je hoeft niet te praten en vertellen, het mag. Je mag ook alleen luisteren. Alles blijft in de groep. Het is immers jouw verhaal. Je mag ook vragen stellen en vertellen wat jij eigenlijk wilt.

Kom je ook naar KIES?

Het is 8 keer een uur en we starten op 't Haimstee op 27 februari. Je meester of juf heeft nog extra uitgebreidere informatie voor jou en/ of je ouders. Je ouder(s) kunnen ook een toestemmingsverklaring bij juf Ellen ophalen.

We zien je dan!

Groet van Nina en Jolanda

11 januari	Geen gym
13 januari	Nieuwsbrief uit de groepen
17 januari	MR-vergadering
20 januari	Nieuwsbrief